

## Το Αποκαλυπτικό Γέλιο!

Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος  
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2006 19:00

---

Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε προσέξει κατά καιρούς ανθρώπους που γελούν με κάπως πιο ιδιαίτερο τρόπο, πράγμα που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους και από τα κλισέ ευγενείας που φορτώνονται "έτσι-θεληματικά" στις πλάτες των απανταχού παιδιών εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Επικεντρωμένοι στο Ελεύθερο γέλιο μπορούμε ν' ανακαλύψουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και δεν εννοούμε απλά το αν είναι κάποιος από επαρχία ή από αστικό κέντρο, αν είναι γόνος λαϊκής ή αριστοκρατικής οικογένειας, αν πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια κλπ.

Εδώ συζητάμε για τις βαθύτερες ποιότητες που μπορεί κάποιος να εκφράσει μέσω του Ελεύθερου γέλιου. Δηλαδή π.χ. τι μπορεί να καταλάβει κάποιος αν διευρύνοντας την αντίληψη του ακούσει κάποιον να γκαρίζει από τα γέλια σαν γάιδaros; Αν ακούσει κάποια να γελά σφυριχτά και διακεκομμένα σαν πουλι; Να συρίζει κάποιος σαν φίδι; Να κράζει σαν κοράκι; Νομίζω ότι η ποικιλία είναι άπειρη, όση και τα είδη της γνωστής μας - ίσως και όχι μόνο - φύσης συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Ήχοι σε συνδυασμό με εκφράσεις κάποιου που έχει σκάσει στα γέλια ίσως να μπορεί - κατά την άποψη μου - ν' αποκαλύψει βαθιές πτυχές - "λαβράκι" της ενδότερης υπόστασης του! Μορφές μιας άγνωστης δύναμης που χάνεται στα βαθύτερα στρώματα του εγκεφάλου και της "ανθρώπινης" ταυτότητας. Για όσους δεν έγινα αντιληπτός αφήνω την ίδια την πρόκληση και την περιέργεια να τους κινητοποιήσει.

Τώρα για να γίνει πιο ενδιαφέρον, αν προσθέσουμε σε όλα αυτά τη σημασία των συγκεκριμένων ήχων που εκφέρονται, ίσως και να 'χουμε πιάσει "λαγό"! Δηλαδή αν προσέξουμε ο ήχος που εκφέρουν αυτοί που Γελούν, καταλήγει συνήθως σε κάποιο φωνήεν. Αν λάβουμε όμως υπ' όψη αυτά που αναφέρει η Γιόγκα, οι βασικοί ήχοι των φωνηέντων αντιστοιχούν σε ενεργειακά κέντρα που τα ονομάζει "τσάκρας". Όσο γι αυτά υπάρχουν άπειρα βιβλία για να μάθετε τη σημασία τους και ο νοών νοείτω. Από 'δω και πέρα άπτεται στην εξάσκηση της αντιληπτικής ικανότητας του καθενός να "διαβάσει" τον περίγυρο του.

Όπως όμως και να 'χει και σε όποιο βαθμό ισχύουν, το σημαντικότερο απ' όλα είναι να ξαναθυμηθούμε να Γελάμε πολύ και να Γελάμε Ελεύθερα!