

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΝΕΙΡΟΚΟΣΜΟ

Ονειρόκοσμος:

Κα Λεονάρδου, ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη, θα θέλαμε να μάθουμε τι ήταν αυτό που σας ώθησε στο να ψάχνετε πέρα από τα τετριμμένα καθώς και στο να εκδηλώσετε τις προσωπικές σας "ανησυχίες" προς ένα ευρύτερο κοινό;

Ε. Λεονάρδου:

Επειδή ποτέ δεν με κάλυπταν τα τετριμμένα...Από μικρή έκανα πάντα ενοχλητικές ερωτήσεις, που έμεναν πάντα χωρίς απαντήσεις...Έτσι άρχισα να ψάχνω μόνη μου για αυτές και τελικά αποδείχθηκε η πλέον σωστή επιλογή.

Παράλληλα, ένιωθα και κάπως περίεργα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αρχικά μου φαινόταν πολύ παράξενο που οι άλλοι δεν συμερίζονταν αυτές τις ανησυχίες μου. Μου ήταν κάτι το αδιανόητο, το να αρκούνται στα ...τετριμμένα και να μην έχουν απορίες για βασικά πράγματα, όπως ο εαυτός τους ή η ίδια τους η ζωή. Μεγαλώνοντας, έμαθα να κρύβω αυτές μου τις απόψεις και σταμάτησα να κάνω ενοχλητικά σχόλια. Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν.

Το άνοιγμα μου προς τα έξω, προς το ευρύτερο κοινό όπως το χαρακτηρίσατε, ήρθε σαν φυσική προέκταση της προσωπικής αναζήτησης. Οι ορίζοντες διευρύνονται, τα όρια καταλύονται... Μια καθαρά υποκειμενική έρευνα κάπου χωλαίνει. Όταν την μοιράζεσαι και με άλλους γίνεται εποικοδομητική, αποκτά νόημα. Άλλωστε είναι η φύση των θεμάτων, της συγκεκριμένης αναζήτησης, τέτοια που οφείλεις να την μοιραστείς. Μακάρι να είχαμε όλοι οι αναζητητές την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις και εμπειρίες μεταξύ μας.

Ονειρόκοσμος:

Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σε σχέση με αυτό που αποκαλείται "Πνευματική Αναζήτηση" στη σύγχρονη Ελλάδα;

Ε. Λεονάρδου:

Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι...

Ονειρόκοσμος:

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία που συνθέτουν αυτή την εικόνα της σύγχρονης "Πνευματικής Αναζήτησης";

Ε. Λεονάρδου:

Το ότι άρχισε να παίρνει διαστάσεις είναι βέβαια θετικό, αλλά ας μην γελιόμαστε, ακριβώς αυτό είναι και το τρωτό της σημείο. Γιατί είναι άλλο το να αναζητάς επειδή δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς και να γίνεται η αναζήτηση σου τρόπος ζωής και άλλο να ακολουθείς επειδή έχει γίνει της μόδας. Και βέβαια πάντα υπάρχουν οι αυθεντίες που καλούν τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν.

Και μια που δόθηκε η ευκαιρία ας ξεκαθαρίσουμε πως καλώς ή κακώς, τα μονοπάτια της Αναζήτησης είναι μοναχικά. Ναι υπάρχουν συνοδοιπόροι, με τους οποίους ανταλλάσσουμε τις γνώσεις μας και κάποιοι από αυτούς σε δεδομένες καταστάσεις μπορεί να λειτουργήσουν και ως οδηγοί μας και το αντίστροφο, αλλά ο καθένας πρέπει να αποκτά τις δικές του εμπειρίες, τα δικά του βιώματα. Καλές και χρήσιμες οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά δεν θεωρείται αναζητητής χωρίς πειραματική εμπειρία.

Ονειρόκοσμος:

Με βάση τις δικές σας εμπειρίες, τι θα είχατε να προτείνεται στους ανθρώπους που διακατέχονται από μία έμφυτη τάση για αναζήτηση πέρα από τα δεδομένα πλαίσια που μας θέτει το ίδιο το Σύστημα μέσα στο οποίο διαβιώνουμε;

Ε. Λεονάρδου:

Να είναι ανεπιφύλακτα ο Εαυτός τους και μόνο ο Εαυτός τους. Εννοείται, πως αυτό προϋποθέτει να έχουν βρει τον Εαυτό τους. Ας αρχίσουν λοιπόν την αναζήτηση τους από εκεί και ...αλλά ας μην τους χαλάσω την έκπληξη!

Ονειρόκοσμος:

Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες παγίδες που οι σύγχρονοι ερευνητές θα πρέπει να αποφύγουν;

Ε. Λεονάρδου:

Μακριά από «αυθεντίες», από Δασκάλους που ζητούν ποιμνιο και φυσικά από οργανώσεις και κάστες που στοχεύουν σε οικονομικά οφέλη. Αλλά όλα αυτά υπήρχαν σαν παγίδες ανέκαθεν. Βλέπετε, μπορεί η «Πνευματική Αναζήτηση» να έχει διευρυνθεί σήμερα ως έννοια, αλλά ο άνθρωπος πάντα έψαχνε απαντήσεις για την υπαρξιακή «Αλήθεια».

Ονειρόκοσμος:

Πιστεύετε ότι αυτός που αναζητεί την Αλήθεια πραγματικά την βρίσκει ή υπάρχουν πάντα κάποια προσωπικά φίλτρα που θολώνουν την "όραση" μας; Υπάρχουν αληθινά μυστήρια;

Ε. Λεονάρδου:

Α, τώρα ανοίγετε ένα τεράστιο θέμα συζήτησης. Όμως, έστω. Ας πούμε πως είναι... θέμα εμπειρίας, η κατάρριψη των προσωπικών φίλτρων. Σίγουρα υπάρχουν τα φίλτρα, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι τεχνικές που τα παρακάμπτουν. Όμως όλο αυτό είναι μια διαδικασία που για να την επιτύχει κανείς χρειάζεται να περάσει κάποια εκπαίδευση και η πειραματική εμπειρία που προαναφέραμε.

Όσο για την «Αλήθεια» καλά είναι να μπαίνει εντός εισαγωγικών. Όποιος ψάχνει, να βρίσκει, αλλά είναι αφελής όποιος περιμένει να βρει Την Μια και Μοναδική Αλήθεια.

Ανάλογα με το βαθμό που ο καθένας μας καταφέρνει κάθε φορά να παρακάμψει τα προσωπικά του φίλτρα, βρίσκει σωστές ή λάθος απαντήσεις. Οι σωστές χτίζουν σιγά, σιγά μια μακέτα του Κόσμου. Αλλά πάντα μια μακέτα. Τουλάχιστον βάση της άποψης που, λόγω φυσιολογίας, είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε όντας εδώ και τώρα. Και ναι, κατά αυτή την έννοια σαφώς υπάρχουν μυστήρια.

Ονειρόκοσμος:

Έχουμε παρατηρήσει ότι σχεδόν ουδείς εκ των σύγχρονων ερευνητών δεν έχει καταφέρει να κρατήσει την ισορροπία ανάμεσα στον ορθολογισμό και στο γνήσιο αίσθημα που προκαλεί η φλόγα της αναζήτησης. Πάντα κατά τη γνώμη μας, αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο θηλυκό και στο αρσενικό στοιχείο του ίδιου του ατόμου-ερευνητή με αποτέλεσμα οι θεωρίες που παρουσιάζονται – όσο εμπειριστατωμένες και αν είναι – να χωλαίνουν πρακτικά και τελικά να παραμένουν απλή αναμετάδοση

Συνέντευξη της Ειρήνης Λεονάρδου

Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008 19:19

πληροφοριών.

Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σ' αυτό;

Ε. Λεονάρδου:

Θεωρώ πως είναι απόλυτα αναμενόμενο και φυσιολογικό. Ένας τέλεια ισορροπημένος άνθρωπος, παύει να είναι άνθρωπος. Μεταπηδά σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης και βέβαια τότε δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσα μας.

Το ζητούμενο είναι τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα που έχουμε και μια άποψη είναι να αρχίσουμε πρώτα να μετασχηματίζουμε αυτά τα δεδομένα...

Ονειρόκοσμος:

Δεδομένου ότι είμαστε συνδημιουργοί του Συστήματος, θεωρείτε ότι είμαστε φυλακισμένοι και ανήμποροι μέσα σ' αυτό ή μήπως υπάρχουν κάποιες διέξοδοι; Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επηρεάσουμε τη φύση της πραγματικότητας;

Ε. Λεονάρδου:

Δεν θα έλεγα πως είμαστε συνδημιουργοί, κανείς δεν ρώτησε την γνώμη μου κατά την σύσταση του. Συντηρητές είμαστε σίγουρα. Ή τα «γρανάζια» του για να το εκφράσω πιο γραφικά και οι «μπαταρίες» του, για την μετα-Matrix εποχή... Κατ' αυτή την έννοια είμαστε παγιδευμένοι, όπως και τα γρανάζια σε μια μηχανή. Ένα γρανάζι το απομακρύνει ο τεχνικός όταν σπάσει και το πετάει...

Ευτυχώς υπάρχει η διαφορά ότι ένα ανθρώπινο γρανάζι μπορεί να είναι και νοήμον. Ας

Συνέντευξη της Ειρήνης Λεονάρδου

Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008 19:19

πούμε πως μπορεί να είναι ένα τσιπάκι «φορτωμένο» με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θα ξαναγυρίσω στο Matrix. Εντός του Συστήματος μπορούμε να δράσουμε όπως ο πράκτορας Σμιθ. Αλλά τα αποτελέσματα μιας τέτοιας δράσης δεν έχουν μεγάλη εμβέλεια. Αν θέλουμε να επηρεάσουμε την φύση της «πραγματικότητας» πρέπει να «βγούμε» από το Σύστημα. Τότε διευρύνεται ο ορίζοντας των γεγονότων για μας και έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα και άρα περισσότερες επιλογές. Το πώς θα χειριστούμε αυτές τις επιλογές είναι το σημείο κλειδί και φοβάμαι πως δεν υπάρχει συνταγή. Είμαστε υποχρεωμένοι να ...αυτοσχεδιάζουμε!

Ονειρόκοσμος:

Θεωρείτε ότι όποιος βαδίζει με γνώμονα την Αληθινή Γνώση έχει και το αντίστοιχο κόστος;

Ε. Λεονάρδου:

Πιθανόν ναι, αλλά το κόστος πληρώνεται εδώ και τώρα, ενώ η Αληθινή Γνώση είναι διαχρονική. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης...

Ονειρόκοσμος:

Υπάρχει κάποιος ερευνητής από τον διεθνή ή τον ελληνικό χώρο τον οποίο εκτιμάτε ιδιαίτερα;

Ε. Λεονάρδου:

Πονηρή ερώτηση! Για την προσωπική μου πορεία στο χώρο της Αναζήτησης, τον ρόλο του... καταλύτη έπαιξε ο Γιώργος Μπαλάνος. Όσοι είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν με την τεχνική της Κοσμικής Βιοδυναμικής, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Οι υπόλοιποι... δεν έχουν παρά να δοκιμάσουν! (γέλιο χαιρέκακο)

Ωστόσο, οφείλω να διευκρινίσω, πως κανείς δεν πρέπει να αρκείται ή να «κολλάει» μόνο σε ένα σύστημα έρευνας. Δεν απορρίπτουμε τίποτε και κανέναν, αν δεν έχουμε πρώτα σχηματίσει προσωπική αντίληψη της δεδομένης κατάστασης. Είναι ένα ρίσκο βέβαια αυτό, αλλά με τον καιρό μαθαίνεις να εντοπίζεις τις παγίδες εγκαίρως. Γιατί οι αξιόλογοι και πρωτοπόροι ερευνητές μπορεί να σπανίζουν, αλλά σαφέστατα υπάρχουν.

Ονειρόκοσμος:

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην προσωπική σας εξελικτική πορεία και να σας δώσουμε το λόγο για να κλείσετε αυτή τη συνέντευξη όπως εσείς επιθυμείτε...

Ε. Λεονάρδου:

Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή και ανταποδίδω! Όπως επίσης και για τη δυνατότητα να κλείσω ελεύθερα αυτή την συνέντευξη. Είναι μια καλή ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή σε όλους τους αναζητητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με την εξελικτική πορεία όλων μας. Θεωρώ πως είναι το σημαντικότερο από τα θέματα που απασχολεί ή θα έπρεπε να απασχολεί έναν ερευνητή, ειδικά στην εποχή μας.

Προφανώς λίγο πολύ, όλοι έχουμε ακούσει για το Συλλογικό Ασυνείδητο, που εδώ προτιμώ να το αποκαλώ Συλλογικό Νου και εξηγώ το γιατί. Παρενθετικά, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω διαφορετική ορολογία, αλλά νομίζω πως αυτή είναι η πλησιέστερα κοινά αποδεκτή.

Σύμφωνα με τις Ανατολικές παραδόσεις, η Ψυχή είναι ο φορέας της Συνείδησης, που προκειμένου να εκδηλωθεί στον Κόσμο της Ύλης «ενδύεται» διαδοχικά με χαμηλότερων συχνότητων σώματα. Το πρώτο από αυτά είναι το Νοητικό Σώμα και το αποκτά στο Αιτιατό ή Νοητικό Πεδίο. Είναι το Πεδίο του Συλλογικού Νου.

Ο Νους δεν είναι παρά ένα καλό όργανο που χρησιμοποιείται από την Ψυχή για να έρχεται σε επαφή με τα αντικείμενα γνώσης στα υλικά πεδία. Δεν είναι εκείνος που γνωρίζει, αλλά

αυτός που μεταφέρει πληροφορίες και ακολουθεί μηχανιστικές διαδικασίες σύμφωνα με προγραμματισμένα πρότυπα.

Αυτό είναι εμφανές στην συμπεριφορά των περισσότερων ανθρώπων που ενεργούν σαν μηχανήματα μέσα στα κανάλια της συνήθειας παρά σαν αυτόβουλα άτομα.

Για να το εκφράσω διαφορετικά, ο Νους δεν είναι έλλογη οντότητα, παρά τις δάφνες που του έχουν απονεμηθεί. Αντιδρά με αυτόματο τρόπο και με βάση πάντοτε ό,τι έχει συνηθίσει, χωρίς να μελετά πιο είναι το καλύτερο. Η Ψυχή είναι εκείνη που έχει την ικανότητα της διάκρισης και της λήψης πρωτοβουλιών.

Όμως παράλληλα, ο Νους αποτελεί πολύ μεγάλη δύναμη και γι αυτό πρέπει να διατηρείται υπό τον έλεγχο της Συνείδησης μέσω της Ψυχής. Διαφορετικά έχει την ικανότητα να αυτονομηθεί και να αναλάβει εκείνος τον έλεγχο.

Δεδομένου ότι ο ατομικός Νους αποκτάται από την Ψυχή στο Νοητικό Πεδίο που είναι και η έδρα του Συλλογικού Νου, ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα, ίσως το μέγιστο της εποχής μας. Μέσα από τον σύγχρονο τρόπο ζωής διαφαίνεται πως τον έλεγχο της Ανθρωπότητας σήμερα, έχει αναλάβει ο Συλλογικός της Νους, με αποτέλεσμα την απώλεια του σωστού προσανατολισμού ως προς την πορεία της εξέλιξης μας.

Είναι λοιπόν θέμα ζωτικής, στην κυριολεξία, σημασίας να αφυπνιστούμε και να ξαναπάρουμε τον έλεγχο. Γιατί στην ουσία, δεν είμαστε σώματα που έχουν συνείδηση αλλά Συνειδήσεις που έχουν σώματα. Ευχαριστώ.