

Suspiria (Σουσπίρια)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010 10:54



Σκηνοθέτης: Dario Argento

Είδος: Μυστηρίου /τρόμου

Παραγωγή: 1977

Λίγα λόγια για το έργο:

Η Suspiria ή Mater Suspiriorum, σύμφωνα με το στόρι, ήταν μία εκ των τριών «μητέρων» (μαζί με τις Mater Tenebrarum & Mater Lachrymarum) που στις αρχές του 11^{ου} αιώνα και από τις ακτές της Μαύρης θάλασσας, αφού περιηγήθηκαν στον κόσμο και συσώρευσαν θηριώδεις μαγικές δυνάμεις, εγκαταστάθηκαν έπειτα σε τρία διαφορετικά οικήματα

Suspiria (Σουσπίρια)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010 10:54

προκειμένου να κυριαρχήσουν στους ανθρώπους.

Στο συγκεκριμένο φιλμ, μια νεαρή αμερικανίδα επρόκειτο να επισκεφτεί τον οίκο της εν λόγω «μητέρας» ο οποίος φιλοξενεί μια σχολή χορού, χωρίς φυσικά η ηρωίδα να έχει γνώση για το τι την περιμένει...

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Dario Argento, μαιτρ των b-horror movies, μας εισάγει στον σκοτεινό κόσμο της «Κυράς των Στεναγμών» που σαν άλλος μάγος, ξεναγεί την ανύποπτη πρωταγωνίστρια (και μαζί με αυτήν κι εμάς, τους θεατές) στο χώρο των περίτεχνων ντεκόρ, των ατελείωτων χρωματικών παιχνιδιών, την παράδοσή της στον ατόφιο τρόπο που καιροφυλακτεί στα έγκατα του πιο μύχιου εφιάλτη -κάτι που μαρτυρά τη βαθειά του αντίληψη για τον ανθρώπινο ψυχισμό- και την ρυθμική μουσική αποκάλυψη του ίδιου του σκότους πίσω από το πέπλο.

Παρότι η ίδια η κυρά κάνει την εμφάνισή της στο τέλος, δεν είναι παρά μια εικονοποίηση. Η ίδια μάλιστα εικονοποίηση η οποία γαλούχησε τους εφιάλτες αμέτρητων παιδιών. Κατά βάθος δηλαδή, η ταινία είναι «παιδική» με τον πιο παράδοξο τρόπο.

Το low budget και τα πρόχειρα ειδικά εφέ της εποχής, δεν στάθηκαν εμπόδιο για τον σκηνοθέτη, στο να πετύχει ένα έξοχο αποτέλεσμα που θα ζήλευαν αρκετά σύγχρονα και ακριβοπληρωμένα ανάλογα films.

Suspiria (Σουσπίρια)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010 10:54

