

La Vita e' Bella (Η Ζωή Είναι Ωραία)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008 15:38



Σκηνοθέτης: **Roberto Benigni**

Είδος: **Κοινωνικό**

Παραγωγή: **1997**

Λίγα λόγια για το έργο:

Ίσως να πρόκειται για τον μοναδικό λόγο που αξίζει να ζει κάποιος. Και όχι μόνο με την τετριμμένη έννοια που αποδίδεται ευρέως μέσω των γιορτών και απολαύσεων, αλλά πολύ περισσότερο, όπως μας δείχνει ο σπουδαίος R. Benigni, η ζωή είναι ωραία όταν μπορείς ν' αλλάζεις "πρόσημο" στις δύσκολες καταστάσεις της και να διαμορφώνεις τον κόσμο όπως εσύ θέλεις ή όπως σε βολεύει!

Είναι ωραία όταν μπορείς να δεις μια αχτίδα φωτός μέσα στο πυκνό σκοτάδι, ένα λεπτό λουλουδάκι μέσα στο καμένο δάσος ή ένα αθώο παιδικό χαμόγελο - σαν αυτό που μας περιγράφει ο σκηνοθέτης και πατέρας στη ταινία - να ξεπροβάλλει εν καιρώ πολέμου μέσα σ' ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Ένα ζευγάρι πολιτικών κρατούμενων προσπαθούν ν' αναδείξουν το μεγαλείο της ζωής, της χαράς και του έρωτα στο μικρό τους γιο αλλά και στους ίδιους τους τούς εαυτούς, στις πλέον μαύρες εποχές της ανθρωπότητας, όπως αυτή του μεσοπολέμου. Είναι αυτές οι στιγμές στην ταινία που τα ανάμεικτα συναισθήματα της χαράς και της

La Vita e' Bella (Η Ζωή Είναι Ωραία)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008 15:38

λύπης γίνονται ένα. Οι στιγμές που ο έρωτας επιβιώνει δίνοντας τον καρπό της ζωής, αυτόν που παίζει μέσα στην όποια φρικαλέα πραγματικότητα τον ρόλο που την καταστρέφει...

(Και επειδή η ουσία της ταινίας είναι σπουδαία, αποφασίσαμε να σας την παρουσιάσουμε παρόλο που κλείνει με μία ιστορική ανακρίβεια - αποτέλεσμα της αμερικανικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια του εν λόγω πολέμου...)