

## Lost in La Mancha (Δον Κιχώ της Χωρίς Τέλος)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3  
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008 15:53

---



Σκηνοθέτης: **Keith Fulton & Louis Pepe**

Είδος: **Ντοκιμανταίρ**

Παραγωγή: **2002**

### Λίγα λόγια για το έργο:

Όταν η Φαντασία συγκρούεται με την Πραγματικότητα και το ντοκιμαντέρ συναντά τη μυθοπλασία, είναι προφανές ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Το ιδιαίτερο όμως στην προκείμενη περίπτωση, είναι ότι το ντοκιμαντέρ αυτό φτιάχτηκε για ένα φιλμ που ΔΕΝ έγινε! Η Πραγματικότητα - η μια εκ των δύο αντιπάλων - αρνήθηκε να "ενδώσει στο γάμο". Πάμε όμως απ' την αρχή... Ο γνωστός δημιουργός Terry Gilliam επιχειρήσε να σκηνοθετήσει τις περιπέτειες του

## Lost in La Mancha (Δον Κιχώ της Χωρίς Τέλος)

Συντάχθηκε απο τον/την Spacemen 3  
Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008 15:53

---

κλασικού ήρωα του Θερβάντες - Δον Κιχώτη - και απέτυχε ή καλύτερα "ηττήθηκε" με τον πιο παράδοξο τρόπο. Αυτόν τον τρόπο θέλησαν λοιπόν οι Keith Fulton & Louis Pere ν' αποτυπώσουν στο ντοκιμαντέρ τους και όχι μόνο!

Το χρονικό της απόπειρας ενός εκ των μεγαλύτερων "παραμυθάδων" του σύγχρονου σινεμά, να δοκιμάσει τα όρια της πραγματικότητας σε μια προσωπική απόδραση που αποδείχτηκε ότι ενοχλεί. Και μάλιστα πολύ.

Παρά την ήττα του σκηνοθέτη όμως, η Φαντασία μέσα από αυτό το ντοκιμανταίρ βρήκε τον τρόπο ν' αποκαλύψει τις καλύτερες στιγμές της πλάι στο δράμα των "παιδιών" της. Σκεφτείτε... Το "Ποιος σκότωσε τον Δον Κιχώτη" - όπως θα ήταν ο πραγματικός τίτλος της ταινίας που δεν έγινε, και το "Χαμένος στη Mancha" - ο πραγματικός τίτλος του ντοκιμαντέρ - που έγινε.

Καλύτερα όμως δείτε το!